

8 De oude straat muzikant

Door de straten van Parijs
Klinkt nog steeds dezelfde wijs
Van die oude muzikant
Je hoort 'm al aan de overkant
Eens was hij toch heel beroemd
Altijd werd zijn naam genoemd
Nu is hij heel oud en grijs Ouder dan de stad Parijs

refrein

Door de straten, over pleinen klinkt dat ene lied
Die melodie zal nooit verdwijnen
ook al ken je hem niet
Eenzaam zijn nu al zijn dagen
niemand die hem nog kent
Hij speelt op zijn accordeon
en denkt aan hoe het eens begon
Het leven is nu grauw en grijs, in de straten van Parijs

Zijn vrienden kennen hem niet meer
Maar kijken nu nog op hem neer
Hij speelt voor geld nog op de straat
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
Niemand die nog op hem wacht
Toch is het soms of hij weer lacht
Hij was beroemd in heel het land
Die oude grijze muzikant

refrein