

90 Hollandse Potpourri 1

'k Heb maling aan geld
(ping ping ping ping)
Om gelukkig te zijn
Ik zing graag een wijsje
Met een meisje in de maneschijn
'k Heb maling aan geld
(ping ping ping ping)
Ik verlang slechts naar jou
Toe zeg nou ja mijn schat
Dan worden we man en vrouw

Daar is de orgelman, daar is de orgelman
Met z'n piere piere piere pierement
Daar is de orgelman, daar is de orgelman
Met z'n aria's en deuntjes die iedereen kent
Ieder z'n eigen lied, ieder z'n wens
Vergeet 't centenbakkie niet want ook een orgelman
Is maar een mens, rel de rel del del del

Ik weet een heerlijk plekje grond
Daar waar die molen staat
Waar ik mijn allerliefste vond
Waarvoor mijn hart zo slaat
Ik sprak haar voor de eerste keer
Aan d'oever van de Vliet
En sinds die tijd kom ik daar meer
Die plek vergeet ik niet
Daar bij die molen, die mooie molen
Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou
Daar bij die molen, die mooie molen
Daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw

Zij waren pas enkele uren een paar
Ze fluisteren zachtjes en kusten elkaar
De bruidegom voorspelde zijn bruid met een lach
Hoe hij de toekomst zag
Over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen
Ook al hebben wij grijs haar
Want we blijven jong van binnen
Over 25 jaar komen wij met onze kinderen
Voor een feest bij elkaar als het zilveren paar
Over 25 jaar