

Ik ben er als kindje geboren, ik heb er gestoeid en gespeeld
Ik heb er m'n hartje verloren, ik heb er veel leed mee gedeeld
En waar ik ook kom op de aarde, al is het hier ver ook vandaan
Daar zal ik steeds van je vertellen,
van die mooie, die fijne Jordaan

Refrein

Aan de voet van die mooie Wester
Heb ik vaak in gedachten gestaan
'k Heb er dikwijls staan te dromen
Van die mooie, die fijne Jordaan

Ik droom van de bruggen en grachten,
de geraniums edel van kleur
De porder in donkere nachten, de schilleman jofel van geur
Ik hoor ze nog schreeuwen die knapen,
van mosselen fijn in 't zuur
Het water dat loopt langs m'n tanden
en m'n hartje geraakte vol vuur

Refrein

En komen er ook grijze haren
met rimpels en zorgen misschien
Toch blijf ik zo fier als een tijger
toch wil ik jou eenmaal nog zien
En klinkt straks het klokje van scheiden
Al moet ik dan kreupel ook gaan
Om waar ik ben geboren, te sterven
In jouw fijne en fiere Jordaan