

Refrein:

Draaien, anders dan ga je, gauw naar de haaien,
voor je het weet.

Draaien, laat je maar paaien om eens te draaien,
weg is je leed.

Want de wereld is rond en dat stemt me tevree

En hij draait daarom draaien we allemaal mee

We gaan draaien, zwieren en zwaaien

En je vergeet je zorg en je leed.

Ik hou veel van een verzetje, als het maar komt op z'n
tijd.

Nou ik vraag je, mens wat let je, weg met de narigheid.

Ik wil bij het orgel gaan dansen

De kriebel zit mij in m'n bloed.

Als 't orgel gaat spelen, kan niks mij meer schelen

Dan staan wij in vuur en in gloed.

Refrein

Refrein: 4 regels muzikaal

invallen bij:

want de wereld is rond en dat stemt me tevree

En hij draait, daarom draaien we allemaal mee

We gaan draaien, zwieren en zwaaien

En je vergeet je zorg en je leed. **Hatsjee**