

Mag ik van u een lift, meneer? Toe laat mij hier niet staan
Ik heb voor de trein geen centen meer Ik woon hier zo ver vandaan

Mag ik van u een lift, meneer? 'k zal er zo dankbaar voor zijn
Neemt u mij mee voor die ene keer. Mag het meneer, o wat fijn

De kleine blonde Marileen Van amper 16 jaar
Stond 's nachts te liften heel alleen en dacht niet aan gevaar
een grote wagen kwam tot staan, met aan het stuur een heer
ze keek de onbekende aan en vroeg toen ach meneer

Mag ik van u een lift, meneer? Toe laat mij hier niet staan
Ik heb voor de trein geen centen meer Ik woon hier zo ver vandaan

Mag ik van u een lift, meneer? 'k zal er zo dankbaar voor zijn
Neemt u mij mee voor die ene keer Mag het meneer, o wat fijn

Maar die meneer was een schavuit. Dat merkte zij te laat
Hij gooide haar de wagen uit. Na het plegen van zijn daad
Een wagen van de vijf maal acht. Vond blonde Marileen
Ze dwaalde huilend door de nacht. Over haar toeren heen

Mag ik van u een lift, meneer? 'k zal er zo dankbaar voor zijn
Neemt u mij mee voor die ene keer. Mag het meneer, o wat fijn