

Gesproken: Ik zit alleen op m'n kamertje.
Voor me ligt m'n dagboek.
'n Boekje vol met herinneringen.
Sommige zijn heel fijn,
maar andere zijn heel verdrietig.

Ons kleine verhaal dat begon zo goed.
Ik had je die maandag voor 't eerst ontmoet.
Toen was er nog blijdschap in overvloed.
Dat staat in mijn dagboek te lezen.

Je gaf me op woensdag de eerste zoen.
Ik zei heel beslist "heus, dat mag je niet doen".
Maar 'k wou hem niet missen, voor geen miljoen.
Dat staat in mijn dagboek te lezen.

Refrein:
Waarom, ach waarom, bleef niet alles bestaan?
Waarom moesten wij uit elkander gaan
Waarom, ach waarom, is nu alles voorbij?
Wat zo mooi was voor jou en voor mij.

Omdat je op zondag bij ons zou zijn,
kreeg ik van m'n moeder een jurk van satijn.
Ze wilde ook graag dat ik mooi zou zijn.
Dat staat in mijn dagboek te lezen.

Maar vrijdags daarvoor kreeg ik woorden met jou.
En daarover kreeg ik te laat berouw,
omdat ik de minste niet wezen wou.
Dat staat in mijn dagboek te lezen.

Refrein

Wat zo mooi was voor jou en voor mij