

Niet kniezen, niet zeuren

61

Refrein:

Niet kniezen, niet zeuren, da's hartstikke fout.
Vergeet niet te leven, want straks ben je oud.
Niet kniezen niet zeuren, da's hartstikke fout.
Vergeet niet te leven, want straks ben je oud.

Soms lijkt alles triestig, zwarter dan de nacht
Maar het wordt weer helder, als je weer eens lacht.
Lachen is een wonder, alles komt terecht.
Weg met alle zorgen 't leven is niet slecht.

refrein.

Wie kan mij vertellen, waar de hemel is.
Boven bij de vogels, onder bij de vis.
Ik zal het vertellen, de hemel die is hier.
Daarom beste mensen, maak toch veel plezier.

refrein.

laatste regel 2x